

De Jordaan

De Jordaan is een pareltje waar Amsterdam zuinig op dient te zijn. De Jordaan, een volksbuurt met een rijke geschiedenis. De nauwe straatjes, de vele kleine kroegjes, een scala aan eetgelegenheden en winkels maken de Jordaan gezellig. De Jordaan is er voor de details en biedt de nieuwsgierige toerist de gelegenheid haar geheimen te ontdekken, mogelijk onder begeleiding van een gids. De verborgen hofjes, pleintjes, kerkjes en kapelletjes geven haar geschiedenis na enige moeite prijs aan deze geïnteresseerde toerist. Deze toeristen, die in kleine groepjes door de Jordaan scharrelen zijn de toeristen voor de Jordaan. Deze kleine groepjes zullen hier en daar een versnapering gebruiken, een lunch in eetcafeetje of een diner in een van de kleine klasse restaurants. Deze toeristen zijn niet dominant aanwezig verstoren niets en zijn zeer welkom. De bewoners, de horeca en de winkels zijn de gastheren/dames, de toeristen de gasten die genieten van het oorspronkelijke karakter van deze bijzondere buurt. Er bestaat nog een goede balans in de Jordaan tussen de winkels horeca bewoners en toeristen. In de Jordaan gaan Amsterdammers ook uit of hebben er hun stamkroeg.

De relatief kleine Jordaan kan geen massatoerisme aan. Worden te grote toeristenstromen in en te kleine buurt gedumpt dan ontstaat een omslagpunt. De buurt zal veranderen het karakter verdwijnt en ook de bakker, de slager en de groenteman er wordt plaatsgemaakt voor fastfood, kledingwinkels etc. Laat de Jordaan haar typische volkskarakter behouden. Natuurlijk moeten plaatsen zijn voor het massatoerisme. Amsterdam is een stad waar toeristen graag komen. De toeristen zijn een formidabele vorm van inkomsten voor Amsterdam. Grote groepen toeristen waarderen de uitgaansgelegenheden aan het Leidseplein, Rembrandtplein, Dam, Rokin en Wallen. Deze plaatsen zijn ook ingesteld op massa toerisme. Hotels, fastfood, geldwisselkantoren, grote restaurants en bars pizza afhaalplekken, Delftsblauw verkooppunten en winkels met "I Love Amsterdam T-shirts" hoedjes en petten alsmede de coffeeshops zijn binnen handbereik. Op deze plaatsen kunnen grote groepen en toeristen een geweldige tijd hebben. Amsterdammers komen er echter nauwelijks meer.

Bewoners en horeca rond de Prinsengracht/Noordermarkt en bedrijven en bewoners in de Jordaan hebben zich verenigd in www.vriendenvandennoordermarkt.nl. Deze groep telt momenteel ruim 5000 vrienden en groeit nog verder. Deze vrienden van de Noordermarkt en hebben zich als doel gesteld de gekozen vertegenwoordigers van het Stadsdeel Centrum te overtuigen dat er onvoldoende draagvlak in de Jordaan bestaat om twee historische vrachtschepen te verwijderen en een 40 meter lange op-en afstapinrichting te bouwen om massatoerisme aan te trekken.

De twee historische vrachtschepen, samen met het zeilschip aan de overkant, symboliseren het verleden waar Amsterdam groot mee is geworden. Juist deze schepen zijn door toeristen het meest gefotografeerd in dit deel van Amsterdam. Het verwijderen van deze schepen geeft de kade Prinsengracht/Noordermarkt het uiterlijk van een kindergebit dat net is gaan wisselen. De Jordaan zit niet op deze aanpassingen te wachten.

Prof. Dr. Vincent van Rossum (hoogleraar monumenten en stedenbouwkundige vraagstukken in de stad Amsterdam aan de UvA) heeft een duidelijke mening over de door het Stadsdeel beoogde veranderingen. Zie de bijlage 1.

Het is kan een verdienste van bestuurders zijn om bewust iets niet te doen, dit geldt zeker voor de bouw van een steiger zoals omschreven in het Ontwerpbestemmingsplan Water, met de alle gevolgen voor de Noordermarkt en de Jordaan Een oude buurt moet je koesteren en goed onderhouden niet veranderen.

Vele Jordaners kunnen zich Jan Schaeffer nog herinneren. Er wordt nog vaak met een glimlach aan hem gedacht. Met zijn leuze "in gelul kun je niet wonen" heeft hij destijds kunnen voorkomen dat de Jordaan werd afgebroken voor de bouw van een moderne Vinex-achtige wijk.

De Jordaan hoopt dat de huidige bestuurders ook de moed hebben om bewust iets niet te doen.

Geen op-en afstapplaats aan de Noordermarkt. Maak van de Noordermarkt geen tweede Rembrandtplein. Laat de geïnteresseerde toerist, tot in lengte van jaren, genieten van de Jordaan met zijn specifieke karakter en rijke geschiedenis.

Wij houden van Amsterdam, houdt en luistert Amsterdam ook van/naar ons?

.

Paal.Jan.2012. Jordaan.